

yeni evrede

MÜÇADELE BİRLİĞİ

www.mucadelebirligi72.net
mucadelebirligi@gmail.com
t.me/mucadelebirligi
Mücadele Birliği Gazetesi
mucadelebirligi3
mucadelebirligi

FABRİKALAR TARLALAR SİYASİ İKTİDAR HER ŞEY EMEĞİN OLACAK

NİSAN 2023 / ÖZEL SAYI



Ma Rihna Nihna Hon Gitmedik! Buradayız!

“Şimdi yutkunuyoruz, ama bu yutkunmanın altında çok şey var. Onlar bu yutkunmanın nedenini iyi biliyorlar...”

Günler boyu kollarını kıpırdatmadılar. Öylece seyrettiler yüzbinlerce insanımızın enkaz altında canlarını kaybedişini. Çılgınlıklarımızın, “buradayım” haykırışlarımızın perde perde sönüşünü izlediler.

Yüzyılların en kötü doğal felaketlerinden biri vurdu bir gece vakti on üç milyondan fazla insanımızın yaşadığı bölgeyi. Bilinçli ve örgütlü bir kötülük, korkunç bir soğukkanlılıkla tahayyül edilmesi zor bir toplu kırıma çevirdi doğal felaketi.

Hiç kuşku yok, tüm gözeneklerinden kan ve irin akararak doğan, işçi ve emekçilere cehennemi yaşatan bu sistem, elbette

her tür “doğal felaketin” en büyük suç ortağıdır. Onun yıkımlarının katlanarak artmasının baş sorumlusudur. Milyonlarca insanı ve tüm bir doğayı yıkıma uğratan şey “doğal felaket” değil, düpedüz kapitalist sömürü düzeninin yol açtığı toplumsal felakettir. Mevcut dinci faşist iktidar, bu toplumsal felaketi insanın kanını donduracak bir katliama çevirmiştir!

Hala ölü bedenlerimizin çıkarılmadığı enkazlar dolduruluyor kamyonlara. Bizi kendi topraklarımızdan kovmak için sığındığımız çadırların dibine döküyorlar kendi “ölü geçmişimizi”. Acılarımıza zehirli atıklar, salgın hastalıklar eklemek istiyorlar. OHAL’e sığınarak çıkardıkları acele

kamulaştırmalarla yine “mala çökme” peşindeler. Milyarlarına milyarlar katma derdindeler. Yağma ve rant, karşımızdaki sırtlan sürüsünün en büyük meziyeti.

Dişimiz ve yumruklarımız sıkılı. Pazarcıklı yaşlı bir emekçinin dediği gibi “Şimdi yutkunuyoruz, ama bu yutkunmanın altında çok şey var. Onlar bu yutkunmanın nedenini iyi biliyorlar...”

Acı ve öfkemizle hesaplaşma gününü bekliyoruz. Korkmuyoruz! Bizi kovmak istiyorlar, bir yere gitmiyoruz! Tırnaklarımızı geçirdik toprağımıza, buradayız!

“Ma Rihna Nihna Hon”



DEPREM Mİ ÖLDÜRÜR?

“ Deprem değil, bina öldürür. Yalnızca binalar değil, zemin de öldürür” diyor jeoloji uzmanları.

Sadece bu tablo bile, bilim insanlarının bulguları ve söyledikleri dikkate alınıp, bilimsel tedbirler alındığında depremlerin büyük yıkımlara büyük acılara, felakete neden olmadığını göstermeye yeter. Ama ne yazık ki, bilime ve bilim insanlarının söylediklerine kulaklarını tıkayan ülkelerde depremler, bizde olduğu gibi büyük yıkımlara, büyük acılara ve felakete neden olmaktadır.

Deprem değil, kapitalizm öldürür!



SESİMİ DUYAN VAR MI?

Dehşet bir felaket, tarife gelmez acılar, taşkın bir öfke seli, soluksuz bir çabayla yüce gönüllü bir halk dayanışması dalgası... Gözyaşı dökmeden, isyan dolu haykırıları ardına sıralamadan konuşmanın imkansız olduğu günler, haftalar, aylar geçirdik. Keskin, yıkıcı, şiddetli duygularla sarsıldık. “Nasıl sakin ve soğukkanlı kalabiliriz?” diye sorduk kendimize ve çeşitli yollar bulduk hayatı yeniden var edebilmek için. Bunun en iyi yollarından biri dayanışmaydı, dokunmak, yanında olmaktı; ve elbirliğiyle yaptık bunu. Önce dayanışmak, sonra da gelmekte olanı anlamak ve görebilmek için dikkatle baktık etrafımıza. Yükselen seslere kulak kabarttık. Sesimizi onların sesine kattık.

KENTLER Mİ ÖLDÜRÜR?

Sorun biraz daha geniş olarak ele alındığında, depremde çok sayıda insanın ölmesinin nedeni, kentleşme olarak ileri sürülüyor. Fakat bunların nedeni kentleşme değil, kapitalist kentleşmedir, çarpık kentleşmedir.

Planlı, düzenli, insana yaraşır, çevreyle uyumlu kentleşme, üretim araçlarının toplumsal mülkiyetinin olduğu, üretim araçlarının toplumun ortak denetimine alındığı bir toplumda, sosyalizmde kurulabilir. Çünkü bu toplumda toprak bütün halkındır. Ve kentler fay hattı üzerinde değil, bunun dışında kurulur ya da var olan yapılaşma ve kenti tanımlayan bütün özelliklerin inşasında deprem bölgesi gerçeğine uygun bir şekilde temelden düzenlenir



ŞİMDİ DEVRİM ZAMANI!

Burjuva toplumun tepesinde yer alan büyük sermaye ve devletin yöneticileri, iktidardan muhalefete bütün burjuva partiler, depremin ilk gününden başlayarak toplumu “Birliğe ve Dayanışma”ya çağırdılar. Hatırlatalım: Halkı dayanışmaya çağıran bu dinci faşist devlet, 1999 depreminde bir defalık diye koyduğu deprem vergisinin adını değiştirip kalıcılaştırdı. Onlarca yıldan beri topladığı milyarlarca lirayı da “kentsel dönüşüm” diyerek inşaat tekellerine aktarmaktan başka bir şey yapmadı. Şimdi de ilk yaptığı, yardım toplamak ve “deprem vergisi” almak oldu!..

Ancak asıl destek ve dayanışmayı gösterenler emekçi yığınlar, ezilen ve sömürülen milyonlar oldu.

Sadece şu iki örnek bunu kanıtlamaya yeter. İlki Maraş’tan. Yıllardır dinci-faşist partiye destek verdiği her halinden belli bir depremdede diyordu ki, “Yardıma ilk koşan Kürtler oldu. Halbuki biz onlara yıllardır terörist gözüyle bakıyorduk.” Kürtler derken kastettiği, deprem sabahı nesi var nesi yoksa toplayıp yardıma koşan Van halkıydı. İkinci örnek İstanbul’dan bir işçi: “Deprem çocuklarına gidecek diye verdiğim montu satmışlar. Ben onu oğlumun sırtından çıkarıp vermiştim” diyor; bu montun ve daha nicelerinin Kızılay tarafından satıldığını duyunca buna isyanını dillendiriyordu.





Antakya Samandağ'da halklar, yaşam alanlarına asbestli moloz dökülmesine karşı örgütlenerak eylemler gerçekleştiriyor.



Antakya halkları, "Geri Döneceğiz İnisiyatifi"ni oluşturarak deprem sonrası yaşamı örgütlemek üzere kolları sıvadı.



Deprem bölgesinde etkili olan sağanak yağışın ardından, alınmayan önlemler sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi. Depremzedelerin çadırlarını su bastı.



Geri Döneceğiz İnisiyatifi, gönüllü avukatlar ile birlikte Antakya'nın mahallelerinde, köylerinde bilgilendirme toplantılarına başladı ve depremde halklara deprem hukuku, kamulaştırma, DASK kapsamı konularında haklarını anlatmaya başladı.

Depremde Hayatını Kaybeden Yüzbinlerden Sadece Biri: Onur Yoldaş

6 Şubat depreminin haberini alır almaz, ilk anda yaşanan felaketin büyüklüğünü, kayıpları anlamaya çalışırken, diğer taraftan deprem bölgesinde yaşayan yakınlarımızdan, yoldaşlarımızdan haber alma telaşına düştük.

İlk saatlerden itibaren Antakya'da Mücadele Birliği temsilcimiz Onur Kopran ve okurumuz Selen Reyhan'a ulaşamamıştık. Tek öğrenebildiğimiz yaşadıkları sokak ve caddenin tümüyle yıkıldığı, sağlam bina

kalmadığı oldu. İlk anda Adana'dan yardıma giden okurlarımız da yıkıntılardan dolayı mahalleye giremediler.

Ancak 2. gün sabah saatlerinde alabildik Onur Ve Selen'in haberlerini... Kız kardeşi kendi çabalarıyla Selen Reyhan'ı enkazdan çıkarıp hastaneye götürürken, ilerleyen saatlerde birkaç AKUT gönüllüsü Onur'a ulaşarak yoldaşımızın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Onur'umuzu 16 Şubat günü, depremden 10 gün sonra, Özbek arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarabildik evinin enkazından. Ve depremin enkazları arasında Antakya'daki okurlarımız ve ailesi ile hızla bir cenaze töreni düzenlendi.

Antakya Asri Mezarlığı'nda aile fertlerinin yanına gömülen yoldaşımız için düzenlenen törende, ilk önce saygı duruşu yapıldı. Mücadele Birliği Platformu Temsilcisi ilk konuşmayı yaparak Onur ve yüzbinlerce kişinin ölümünün sorumlusunun kapitalist sistem olduğunu söyledi.

Ayışığı Ekin Sanat Derneği ve Önsöz Dergisi adına yoldaşının yaptığı konuşmada da Onur'un Antakya'daki sanat çalışmalarına değinildi.

Yoldaşımız, üzüntü ve öfkenin birbirine karıştığı duygularla toprağa verildi.

Mücadele Birliği Platformu Antakya Temsilcisi Onur Kopran yoldaşımız 33 yaşında bir devrimci ve 15 Temmuz sonrası KHK'larla kapatılan Antakya Ayışığı Ekin Sanat Derneği çalışanı idi. Burada tiyatro çalışmaları da yapan yoldaşımız aynı zamanda Önsöz Dergisi yazı kurulu üyesi.

Deprem, yüzbinlerimizi aramızdan aldı. Yoldaşımız da o yüzbinlerimizden biri...



DİNCİ FAŞİZM YÜZ BİNLERİ ENKAZ ALTINDA, MİLYONLARI BUZ GİBİ AYAZDA NEDEN ÖLÜME TERK ETTİ?

“Çünkü tek adam rejimi var!”, “Kurumların içi boşaltıldı”, “Devlet mekanizmasını şöyle ya da böyle işlemez hale getirdiler.”

Bu türden gerekçeler sıralanıyor hayıflanarak. Faşist devletten söz ediyoruz ve onun mekanizmalarının dağılmasına neredeyse ağıtlar yakılıyor! İşaret edilen suçlu “şöyle ya da böyle” işlemez hale gelmiş mekanizmadır! Bu devletin sınıfsal karakteri değil, “yapısal aksaklıklar”dır.

Aksamaların nedeni çok basit: Çünkü herkes RTE’den talimat bekledi! Ve bu türden bir dizi iddia...



PEKİ BU ARADA DİNCİ FAŞİZMİN YÖNETİCİSİ NE İLE MEŞGULDÜ?

“Anlaşılan o ki, Erdoğan yıkımın fotoğrafını ilk saatlerde görmedi ya da Erdoğan’a gösterilmedi...” İbret vesikası laflar. Biz bu lafları bir yerlerden hatırlıyoruz. Oysa açığa çıkan belgeler, buradaki zavallı mazeretleri baştan aşağı çürütüyor.

Artık biliyoruz ki, devlet mekanizması daha ilk dakikada işlemeye başlıyor. 45 dakikada (bir dünya rekoru olduğu söyleniyor) yıkımın çapı, etkisi rapora dönüştürülüp saraya sunuluyor. Bu yüzden Soylu, depremden bir saat sonra dünyaya “4. seviye yardım” çağırısı yapıyor. Bu işlemeyen değil, gayet hızlı işleyen bir mekanizmaya işaret ediyor.

Pazarcıklı yaşlı emekçi, bu gerçeği derin sezgileriyle kavrar-ken, tüm faşist, gerici, burjuva partiler ve muhalefet partileri, tekeldi düzenin bugüne dek işlediği en geniş çaplı, kasıtlı, planlı kırımın üstünü örtmekte, mazeretler üretmekte birbirleriyle yarışıyorlar.

BU KASITLI PLANLI KIRIMIN HEDEFİ NEDİR?

Felaketin ilk raporlarını dakikalar içinde görüp meselenin boyutunu kendi güçlerinin acizliğini kavrayan faşizm şunu düşündü: Birakalım felaket bütün boyutlarıyla yaşansın. Çünkü böyle felakete uğrayan büyük kalabalıklar güç ve otoriteye sığınma eğilimi taşırlar; öyleyse biz kendi gücümü-zü koruyalım, olmadı güç gösterilerine girişelim.

TEKRARLIYORUZ:

Kasıtlı, planlı bir kırım var. Şehir girişlerinde günlerce bekletilen iş makineleri, bölgeye gitmelerine izin çıkmayan onbinlerce gönüllü sağlık çalışanları, ordunun günlerce kışlalardan dışarı çıkarılmaması, kesilen internet erişimi, geçişleri engellenen yardım konvoyları, ekipmansız sahaya dağıtılan ve selfi çekmekle meşgul AFAD çalışanları ve buna benzer yüzlerce akıl almaz uygulama, planlı ve kasıtlı bir kırımın tartışılmaz kanıtıdır.

NEYDİ YIKILAN?

Sadece binalar mı? Yoksa binalarla birlikte faşist devlet mi? Yıllardır salt bir bastırma aracı olma dışındaki bütün işlevleri kof bir kabuğa dönüşen faşist devlet de, işbaşındaki dinci faşist hükümetle birlikte onlarca kenti ve kasabayı yerle bir eden bu depremde kendi eserleri olan enkazın altında kaldılar.

NEYİ KURACAĞIZ?

Neyi kuracağız birlikte ve dayanışmayla? Neyi kuracağız yeniden? Hangi yaraları saracak, iyileştireceğiz?

Dayanışmaya evet, ya devrime? Dayanışmayı devrimden koparıp devrimi sessizce bir kenara attığımızda, binalarla birlikte burjuva toplumu, hadi faşist demeyelim ama burjuva devleti de yeniden kurarız, burjuva toplumun yaralarını sararız. Bunu bilmeyecek kadar saf olduğumuzu kimse düşünmesin...

Şimdi dayanışma zamanı olduğu gibi, Şimdi Devrim Zamanı... Bu enkazın altından yeni bir yaşam doğacak!



1 MAYIS'TA TAKSİM'DEYİZ!

Yeni Evrede Mücadele Birliği Dergisi / Özel Sayı: Nisan 2023 / Yaygın Süreli Dağıtım / Sahibi: Yeni Dönem Yayıncılık Basın Dağıtım Eğitim Hizmetleri Tanıtım Org.Tic.Ltd. Şti. Adına: Gamze Nihal İYİDOĞAN / Adres: Mecidiyeköy Mah. Kervangeçmez Sok. Tomurcuk Blk. No:14/4 Şişli - İSTANBUL / Tel : 0 (212) 533 32 57 / Sor. Yazı İşl.Müdürü: Ezgi YERGIN / Baskı Yeri: Alesta Ajans Basım Medya ve Bilgi Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti - Davutpaşa Cad. Güven İş Merkezi No:83 B Blok D.349 Topkapı - İSTANBUL / Tel 0 212 5012120